

□ Het Kamp B

Toen in 1938 Prof. Mr. C.P.M. Romme de eerste spade in de Sevenumse Peel stak was dat het begin van de ontginning van ruim 900 ha woeste veengrond.

Zo werd een idee van oud-burgemeester W. Everts tot werkelijkheid gebracht.

De Peelwerkers die dit zware werk op zich namen werden eerst gevonden in de eigen contreien, er waren nogal wat werkloze in Zuid-Limburg. Voor hen werden barakkenkampen gebouwd.

In Evertsoord verrezen [Kamp A](#) (later lagere school, kleuterschool en Toeplocatie, gerund door de Familie Billekens-Jeucken) en Kamp B (Mijn broer Koos en ik zijn er geboren.)

Na de DUW-arbeiders-het werk werd uiteindelijk afgemaakt door mensen uit Drenthe en Groningen waar de werkloosheid ook groot was- kwamen er Grieken, Hongaren in 1956, ambtenaren die er hun vakantie vierden en Spanjaarden die bij Philips werkten of bij Piet Braakman in de Peel Kuiken Industrie, een idee van pater Ten Tusscher om het klooster financieel gezond te krijgen.

Nu heten deze kampen Korhoen en Patrijs en zijn onderdeel van de [Stichting Jeugd Buitenverblijven](#).

Niet alleen in Evertsoord werden kampen gebouwd: in Helenaveen ontstond 't Zinkske met van Will als beheerder en in America kwam een kamp met Peijnenburg als beheerder. Ook in Ysselstein, naast het kerkhof van gevallen Duitse soldaten was een kamp.



Het kamp werd gebruikt door de Katholieke Plattelands Jongeren.



Er was voor de jeugd van Evertsoord een Sinterklaasviering



Spanjaarden waren de volgende "vreemdelingen" in de Peel.



Beheerderswoning van de familie Reijnders. Sommige paters kwamen er een kaartje leggen en een borrel halen.



Stenen Barak met keuken.



Uitzicht op de kantine.



Uitzicht naar achterkant, de houten barak is hier al weg en mijn vader had er vroeger een volière.



De Kantine, een roomijsje kostte 15 cent.



Hub Hermans, de latere uitbater van "de Oude Peel" in Helenaveen woonde jarenlang met zijn gezin in ons oude huis.