

□

Onze Lieve Vrouw ter Peel

In 1948 werd begonnen met de bouw van een klooster in de Peel en in 1949 was de eerste vleugel klaar. De eerste steen voor de kerk van het klooster "Onze Lieve Vrouw ter Peel" werd gelegd op dinsdag 28 juni 1955. Pater Teunissen en pater Huybers waren de mannen van het eerste uur.

Het klooster heeft dienst gedaan als Noviciaat en Juvenaat van de orde van de Paters Oblaten van Maria.

De kerk van het klooster werd mede gebruikt door de inwoners van Evertsoord. Ik was er misdienaar.

Het gehele klooster was in 1959 voltooid.

In 1975 werd besloten er een [gevangenis](#) van te maken.



In het begin was het een kale vlakte. De foto is genomen vanaf Kamp B.



De hoofdingang met links de kapel



Gewelbeeld.
Onze Lieve Vrouw ter Peel, bid voor ons.



Foto voor een ansichtkaart, genomen vanaf de boerderij van familie van de Goor



Voorgevel



Gang



Zijleugel



Gang met zuilen