



mei 2010

Met enige trots presenteer ik hierbij de reconstructie van de “gouden” laat Romeinse helm van Deurne, onderdeel van het cultuurhistorisch project “100 jaar gouden Peelhelm”. Aan de helm is gedurende vele jaren (met de nodige onderbreking) gewerkt. Zoals u op de foto's kunt zien is helm een exacte reconstructie van het origineel uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De reconstructie had niet tot stand kunnen komen zonder de hulp van Prof C. van Driel-Murray (Amsterdam), conservator van het Rijksmuseum R. Halbertsma, A.Iriarte (Spanje) en R. Pulstelak (Polen).

De helm is conform origineel voorzien van een ijzeren basishelm (bij het origineel verdwenen) dat overtrokken is met versierd en verguld zilverblik en geklonken met zilveren klinknagels. Tijdens het productieproces van de helm zijn vele nieuwe gegevens over deze en andere laat Romeinse helmen ontdekt. Zoals aangegeven maakt de helm onderdeel uit van het project “100 jaar gouden Peelhelm”. Op 17 juni, is het exact 100 jaar geleden dat deze helm en bijbehorende vondsten werden ontdekt in de Peel. Deze herdenking wordt groots gevierd met vele activiteiten, tentoonstellingen, de reconstructie en een documentaire. Ten behoeve van de herdenking werken vele partijen in en buiten de Peel samen. De documentaire wordt gemaakt in opdracht van het Streekmuseum 't Land van Peel en Maas te Helden door Mosasaurusfilm en KFinHeritage. Beide bedrijven hebben o.a. de eerste reeks van 13 afleveringen van Expeditie Limburg gemaakt, die zeer hoog gewaardeerd werd door het publiek (www.expeditielimburg.nl / www.mosasaurusfilm.nl). De documentaire van de gouden helm maakt deel uit van een tweede serie onder de vlag van BV Limburg. Een eerste deel van de documentaire zal in de week van 17 juni voor het eerst te zien zijn. Later in het jaar volgt de volledige documentaire. Morgen vinden ten behoeve van de documentaire eerste opnamen plaats, waarbij de gereconstrueerde helm wordt gebruikt.

Op 9 mei aanstaande is de helm en de uitrusting te zien tijdens de Giro Italia in Utrecht. Daar zullen enkele 3 meter hoge foto's van de reconstructie van de uitrusting met helm langs de route van de Giro staan. De helm zelf is voor het eerst te zien voor publiek op maandag 17 mei aanstaande tijdens een lezing om 20.00 uur in de Bantuin in Venlo. Zeer waarschijnlijk zal de helm tussen 2010 en 2015 op verschillende plekken in Europa te zien zijn, als onderdeel van de festiviteiten en tentoonstellingen in de verschillende landen ter herdenking van de regeringsperiode van keizer Constantijn (306-337) (o.a. herdenking slag bij de Milvische brug 312/2012; onthulling boog van Constantijn 315/2015). De oorspronkelijke eigenaar van de helm maakte als lid van een elite cavalerie-eenheid deel uit van de bodyguard van deze keizer.

Mocht u in de komende maanden op de hoogte gehouden willen worden of zelf interesse hebben in een lezing in uw instelling over de reconstructie en de

oorspronkelijke eigenaar dan verneem ik dat graag. Meer informatie en de agenda van de feestelijkheden en activiteiten treft u aan op: www.goudenhelm.nl

Met vriendelijke groeten,

Maarten Dolmans

www.goudenhelm.nl

www.paxromana.nl (onder thema's)

email: maarten.dolmans@planet.nl



